

## Cpt Στέλιος Περιστεράκης — Ο λειτουργός της άγονης γραμμής

Υψηλή αίσθηση ευθύνης και μεγάλη αγάπη για τη θάλασσα και το επάγγελμα του ναυτικού. Ο λειτουργός της άγονης γραμμής Cpt Στέλιος Περιστεράκης ανοίγει την ψυχή του στον «Ε»

**O**καπτά Στέλιος Περιστεράκης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νάξο, δίπλα στη θάλασσα, στο φυσικό του χώρο. «Γνώρισα τη θάλασσα όλες τις εποχές του χρόνου, με δάλις της τα χρώματα, με δάλις της τα πρόσωπα και τους διαφορετικούς ήχους των κυμάτων της, στη γαλήνη και στο θυμό της. Ήταν η αφετηρία της ζωής μου». Ο πατέρας του μπρονικός στα καρόβια. «Έχω κρατήσει ζωντανές τις μνήμες του, να φεύγει και να μιλάει για το ταξίδια του. Κι εγώ, διώς μάλλον ήταν φυσικό, ακολούθησα τον ίδιο δρόμο, το δρόμο της καρδιάς μου». Αποφοίτης από τη Σχολή της Σύρου το 1988, ανδρώθηκε στα ΓΑΡΟΣ και ΝΑΞΟΣ. «τα δύο ναξιώτικα», υπηρέτησε στο Π.Ν. ως στηναριόφρος-κυβερνήτης του Ρ/Κ ΑΧΙΛΛΕΛΣ και στη συνέχεια δουλεύει στο Αιγαίο με πλοϊα της Ventouris Sea Lines. Το 1996 μετατίθησε στις Μινιούκες Γραμμές και το 1998 βρέθηκε με το ΑΡΙΑΔΝΗ στη γραμμή Αίρη-Μαρόκο-Μάλτα. Επίσης, την περίοδο του Ραμαζανού μετέφερε προσκυνήτες στη Σαουδική Αραβία - μεταξύ αυτών και τον Μουσουμάρ Καντάφι. Το 2000 ταξίδεψε στη Ν. Κορέα, στα ναυπηγεία της Samsung, για τη ναυπηγήση των νεότευκτων ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ και ΩΚΕΑΝΟΣ. «Σημαντικός σταθμός της πορείας μου. Απέ->



## Cpt Στέλιος Περιστεράκης Αναγνώριση και ευθύνη

κτήσα τεράστια τεχνογνωματική τη διάρκεια της ναυπηγίας. Πιοταρχής τα ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ και ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΟΖΟΒΙΩΤΙΣΣΑ στα ενδικούλαδια, το ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΑΣ ή στη γραμμή Πειραιας-Ρέθυμνο και το Ro/Ro ΑΕΓΑΕΝ STAR. Το 2009, καταγράφεται ως για τρία χρόνια, βρέθηκε στην πλοιοφορία του ΑΡΤΕΜΙΣ και ακολούθησαν ΠΡΕΒΕΛΗΣ, ΕΞΠΡΕΣ ΠΗΓΑΣΟΣ και ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ. «Αιτό το άμυντο σκαρι, το ΑΡΤΕΜΙΣ πάρα το μέγεθός του, είναι θαλασσοβατόριο και καλοτάξιδο στους καιρούς. Αναπτύσσει πολλή ταχύτητα σε σχέση με τις καρικές συνθήκες και εχει επιταχειμένο πληρωμα, που ανταποκρίνεται με αφύγο επαγγελματισμό σε όλα τα δρομολόγια».

Το 2011 αναδεύθηκε «Ναυτικός της χρονάς» από τη Lloyd's List και φέτος οάς τίμησε τον ΠΕΤΕΠΕΝ. Αναγνωρίστηκε

«**A**υτές οι διακρίσεις με προσδιορίζουν ως ανώριμο και ως ναυτικό. Η συγκίνηση μου είναι μεγαλύτερη, γιατί η τημπωτική βράβευση της ΠΕΤΕΠΕΝ προερχεται από ανθρώπους που γνωρίζουν καλό τη θαλάσση και το επαγγέλμα του ναυτικού, με όλες τις δισκολίες του. Απ' τη μάτια συναγωνίζεται και δικαιωνετείται η πορεία μου στο χώρο της ελληνικής ναυλίας, απ' την άλλη αναλαμβάνω μεγαλύτερη ευθύνη για να συνέχισω με περισσότερο πόθο την προσφορά μου στους ανδρώπους, είτε με την εξαφάνιση ενός ασφαλούς και απολαυστικού ταξιδίου είτε με την εγκαίρη παρέβαση σε διασκολες περισσότες. Οι βραβεύσεις δεν αποτελούν στόχο, αλλά με ενδιναμώνουν ώστε να συνεχίσω την πορεία της φυσής μου, τη διαδρομή της "άγονης γραμμής μου"».

Υπορετείτε ης άγονες γραμμές εδώ και χρόνα. Ήνω αντιλαμβάνεστε τη σημασία τους;

«Είμαι άρρεντα δεμένος μ' αυτά

τα δρομολόγια. Αποτελεί τημή και ειρο καθηγήσαντα την επαγγέλματος μας να υπερτεω τους νησιώτες της άγονης, που με συγκαλάζουν με την αγάπη τους. Δεν είναι η εκπλήρωση μας επαγγελματική υποχρέωση, είναι η επιτέλεση ενός χρέους. Καθε δρομολόγιο είχε τις διαιτεροπτίες του. Η θαλάσσα, οι άνεμοι, οι συχνά αντιδρίσεις καρικές συνθήκες, ειδικά χειμώνα, και κυρίως τη κατάσταση των λιμανίων στα μικρά νησιά, που δεν έχουν κομιά υδρομή και είναι εντελώς εκτεθειμένα στον καιρό, είναι από τις βασικότερες δυσκολίες. Αποκόμισαν

«Λύνοντας τον κάβο, τα μάτια μας πάταν υγρά. Καθώς απομακρυνόμασταν από το μικρό λιμανάκι, κανένας κάτοικος δεν έφευγε. Μας χαιρετούσαν, μας έγνεφαν, μας έστελναν ευχές. Είμαστε οι δικοί τους άνθρωποι»

οπουδίδεις και ουσιαστικές εμπειρίες. Ζω σημείες αγωνίας ποτε δεν μπορούμε να προστεγίσουμε τα απομακρυσμένα νησιά, αλλά και σημεία μεγάλης ικανοποίησης όταν τα ανεφδιάζουμε, σαν διακομίζουμε ασθενείς, ή ταν εξασφαλίζουμε την εγκαίρη παρέδοση φαρμάκων. Όλα αυτά με πλημμυρίζουν με αισθήμα ευθύνης και με γεμίζουν ως ανθρώποι. Νιώθω μια πλήρωση, άτιμη παλαβάνων την αγάπη, γιατί υπήρχε τον ανθρώπο Κωθημερινά γεμίζω τα συρτάρια της μνήμης και της καρδιάς μου. Άλλα η μεγαλύτερη ανταμοιβή μου είναι η αγάπη και η συμπνοία των πλη-

ρωμάτων και των συναδέλφων μου, καθώς και τα πλατιά χωμάγχα και η αγάπη του κόσμου. Επιτί πάρω τον έπαιο μου διατηνούμαστε να νησιώτες να λένε: "Έρχεται ο καπετάνιος μας, ο καπτάνη Στέλιος". Είναι εύστομο που καταγράφεται σε ολόκληρο το έναν ους. Όπως και η εμορφιά της φύσης, με τις εναλλαγές της, άγριες ή ημερες. Εκεί ανταλμάνεσται τη νομοτέλεια του Δημιουργού, που σου προσφέρεται πλευστόπορχα πάνω σε μια γέφυρα».

Πώς περνούν οι ώρες στη γέφυρα;

«Ο πας γράφει ο Ελύτης: "Πουβενά αλλού δεν ένωσα τη ζωή μου όποι δικαιωμένη όσο πα νη στη γέφυρα ενός πλοίου". Ο χρόνος εκμηδενίζεται. Είσαι μέσα σ' ένα συμπλέγμα γαλάζιου -θαλασσώς και ουρανού - και μόνο οι απαθέρες ρότες λογιάζουν στο μιαλό σου. Υπάρχει μόνο άνθρωπος και θαλάσσα: τα στοιχεία της φύσης, καλό και κακά, μέσο στη θεία απεραντούσην μεταξύ Αναστολής και Δυσήρης».

Κάθε πλοιάρχος σαν τον καππά Στέλιο έχει ζήσει στη μέση συγκινήσεως, έχει συλλέξει ιστορίες που θα λέσσει στα έγγραφα του. «Άν μου χαρίσει ο Θεός εγγόνια, βα τους μεταλαμπαδευσο τα βασικά ακιώματα της ζωής», σχολάζει. «Η ανθρώπη ζωή έναι πο τον, μετράει πτησαστέρο απ' όλα. Ειδικά σημεία, βλέπουμε ότι η ένωνας "άνθρωπος" έχει υποβιβαστεί». Διπλή διακομήδη ασθενών από τα Κατάπολα στη Σύρο: «Οι διακομήδες των ασθενών έναι για μένα δύπιο iερό και ουσι υπάρχει στη ζωή. Γνεται δικός μου άνθρωπος, στενός συγγενείς μου». Θεοφάνια στη Φολέγανδρο: «Λύνοντας τον κάβο, τα μάτια μας ήταν υγρά. Καθώς απομακρυνόμασταν από το μικρό λιμανάκι, κανένας κάτοικος δεν έφευγε. Μας χαιρετούσαν, μας έγνεφαν, μας έστελναν



Ο Cpt Στέλιος Περιστεράκης στις ανοιχτές βραδιάδες του ΑΡΤΕΜΙΣ, κάπου πάνω στην ουσιώδη συχνά

ευχές. Είμαστε οι δικοί τους άνθρωποι. Μεταφορά φαρμάκων από το Λαύριο σε κάπιο της Ηρακλείας: «Εκείνη τη σημή του χάριζα τον κόδρο ολο. Αγιο τη χρισια της φυσής του κατέλοιπα την ανακούφηση και την ικανοποίηση που ένωνε». Διασωστείς: «Ο οριαρδός της ανθρωπινής υπόστασης, το αιτενόντο του επαγγελμάτος μας». Όπως όλοι ξέρουμε και ζούμε, τα πρόγιμα στη στεριά έιναι δύσκολα. Θεωρείτε ότι το επαγγέλμα του ναυτικού περνάει την ίδια μετάσταση

«ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ

## Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

#1/7/2017 ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ ΣΕΛ.: 113



«Όταν έρχεται καπαστροφική κατηγόρια, τιποτα δεν μένει αλιβιωτό στο δάβα της. Καταστάσεις οικονομικής κρίσης, που ενδέχομενως θα καταργήσουν και τις συλλογικές αυμβάσεις, είναι επικίνδυνες. Από τα πιο εύρωστα ταμεία το NAT, έχει κατανήσει διακονιάρης. Ξέρετε τι είναι να βλέπετε για μέρες μόνο συρανό και θάλασσα, να μλάς με τα σίδερα και τις λαμαρίνες, μακρά από τους αγαπημένους σου ανθρώπους, να κάνεις το κουμάντο σου για να γυρίσεις πίσω στο σπίτι

σου, όπως λέγανε και οι παλιοί ναυτικοί, και να επιστρέψεις στη στεριά και να παρακαλάς για ένα φάρμακο: Είναι άδικο και αισχρό να αποέργειει έστι τη ζωή μας η άνοντη οικονομική πολιτική. Μετά από τόσες φουρτώνες, να βλέπεις τη σύνταξή σου ψήγουλα. Να δουλεύουν στη στεριά οι ναυτικοί που είχαν επιστρέψει μ' ένα κομπόδεμα ή να παιρνούν πάλι τα ναυτικά τους φυλλάδια αυτοί που συνταξιδοδοτήθηκαν. Ασφαλώς και είναι αρκετά δύσκολες, επίπονες και δυσάρεστες οι δουλειές

στη θάλασσα τώρα, κάτι που σημαίνει ότι θα έχουμε "καταναγκαστική" και όχι ποιοτική ναυτιλία». Πώς θλέπουν το ναυτικό επάγγελμα οι σημερινοί νέοι;

**«Ο**λι στο ναυτικό επάγγελμα, με βασικό κίνητρο το οικονομικό, εφόσον έσθηραν σε επαγγελματικοί οριζόντες στη στεριά. Είναι μια κολή αρχή για τους εκκολαπόμενους ναυτικούς. Η βιοποριστική ανάγκη μεταβάλλεται σε αγάπη και πάθος για τη θάλασσα. Θα έλεγα

στους νέους, με τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει από τις Σχολές, ότι ανοίξουντα φτερά τους για τη δική τους ρότα με σύμβουλο πάντα την επιμέλεια, τη φιλομάθεια, τον επαγγελματισμό, την υπευθυνότητα, τη συγκρότηση σκέψης. Το λάθος στη θάλασσα δεν συγχωρείται, αβλεψία ή αμέλεια δεν επιτρέπεται. Και δεν υπάρχουν δυνατότητες χαλάρωσης. Υπακοή και άμεση εκτέλεση των ναυτικών διαδικασιών εν πλω, και το ουσιαστικότερο μεγάλη αγάπη για το επάγγελμα. Ή θά-

ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΟΥ, ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΑΓΩΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΟΥ»

## Cpt Στέλιος Περιστεράκης

### «Χωρίς τσιμινιέρα θάλασσα δεν αφουγκράζεσαι»



λασσα θέλει σεβασμό, να την αφουγκράζεις και να την εκπιμπεις. Είναι μεράκι, πόδις. Ευχόμαστο καλή σταδιοδρομία στους νέους συναδέλφους, και να δέχουν χαραγμένο ανεξηλάστριο στη μιαλό τους δια την κυβερνών μόνο λαμπρινές, αλλά ότι έχουν στην ευθύνη τους ανθρώπινες ζωές. Το επάγγελμά μας είναι λεπτούργημα, και ο ναυτικός είναι ταγμένος να προσφέρει στο κοινωνικό συνολο αγώγυστα, κατώ από συχνά αντίδεσμους συνήθειες. Οι βάρδιες της μοναδιάς είναι πολλές. Γ' αυτό, προϋποθέτη για όλα αποτελεί η συνειδητή επίλογη αυτού του δρόμου.

Η θάλασσα είναι η ζωή του ναυτικού, το πλήρωμα γίνεται η οικογένεια του. Η σχέση με τη θάλασσα είναι ερωτική. Πρέπει να τη λαχταράς, να μην μπορείς να ξέρεις μακριά της αν θέλεις να γίνεις ναυτικός..

Πους είναι, κατά τη γνώμη σας, η συνεισφορά των ναυτικών στην επαρκεία σας;

«Για να αναπτύσσεται συνεχώς και να μεγαλουργεί, μια εταιρεία σαν την HSW στηρίζεται κατά κύριο λόγο στα πλοία της και στο έμψυχο δυναμικό της σε στεριά και θάλασσα. Το ισχυρότερο κίνητρο είναι να απολαμβάνει το επιβατικό κοινό υψηλές υπηρεσίες.

«Δεν το έχω σκεφτεί. Για την ώρα δεν με έχει απασχολήσει. Αισθάνομαι ενεργός και αγαπώ τη δουλειά μου. Η θάλασσα δίνει φύση. Θάλασσα και πλοία είναι η καρδιά και το μιαλό. Χωρίς ταυμινιέρα θάλασσα δεν αφουγκράζεσαι».

**«Η θάλασσα είναι η ζωή του ναυτικού, το πλήρωμα γίνεται η οικογένειά του. Πρέπει να τη λαχταράς τη θάλασσα, να μην μπορείς να ζήσεις μακριά της, αν θέλεις να γίνεις ναυτικός»**

**M**ετά από αρκετά χρόνια συνεργασίας με την HSW, έμαια απόλυτα βέβαιος ότι όλοι όσοι την υπηρετούμε συνιστάφερούμε τα μέγιστα για το προβάλουμε στην πρεβεζένεια: αποφύλετα στα ταξίδια και ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η επαρεία επέλεγε με αυστηρά κριτήρια τους ναυτικούς της, παρέχει συνεχή εκπαίδευση και φροντίζει για την αποτελεσματική απόδοσή τους, όπως και για τον ενδελεχή ελεγχό και την άρτια συντήρηση του στόλουν.

**Κλείστε αυτούς 23 χρόνια θαλάσσας υπηρεσίας. Για πόσο ακόμη θα ταξιδεύετε;**

Υπάρχει κάποιος πλοιαρχός που θεωρείτε δυσκαλό σας;

**«M**εγάλος δυσκαλός μου είναι ο Cpt Σπύρος Θηροιος. Μόλις απολύτικα από το Πολεμικό Ναυτικό, το 1992, ναυτολογήθηκε στο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΞΠΡΕΣ, δίπλα του. Και δεύτερο σημαντικό τέροι στη σταδιοδρομία μου θεώρω τον Cpt Γιαννη Δοκιανάκη, με τον οποίο έκαναν το παρθενικό ταξίδι του ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ από τη Ν. Κορέα στην Ελλάδα». **Κύριε πλοιαρχέ, σας ευχόμαστε καλά ταξίδια. ▀**